

Mänskligt

Linda H
Axelsson
Familjeredaktör
013-28 01 91

Torbjörn
Lindqvist
Reporter
013-28 00 00

REDIGERING: PATRIK ENLUND

Annons: För födelse-, förlovnings-, vigsel- eller tackannons ring **013-28 03 00** eller våra ortskontor · Mejl: privatannons@corren.se

”Vi förstod varandra så väl”

MINNESORD

Kerstin Öster

Min vän Kerstin finns inte mer. Hur förberedd man än är på att det ska ske så känns det ändå lika oförberett, ofattbart och förtvivlat ledsamt då det händer.

Kerstin var den mest omtänksamma man kan

tänka sej. Alltid så mån om andra, hon såg helst det bästa hos alla och hos henne kände man sej alltid välkommen.

Vi lärde känna varandra för 46 år sedan och har varit vänner och följts åt i livets olika skeden sedan dess. Å, vad mycket roligt vi upplevt och vad mycket trevligt vi haft genom åren. Många och långa samtal har vi ock-

sa haft både om roliga och ledsamma ting och vi har både skrattat och gråtit tillsammans. Allt kunde vi prata om för vi förstod varandra så väl och visste att det vi sa, det stannade mellan oss.

För ett år sedan fick jag en liten tavla i present av Kerstin. På den står det ”En vän är den som vet allt och ändå tycker om dej”. Ja, precis så är det och jag är

så tacksam för att fått ha en vän som Kerstin, hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

Jag hoppas Kerstin har det bra nu, hon har kämpat och varit så stark trots sin sjukdom. Tänker också på Nalle, Magnus och Henrik och de älskade barnbarnen som gjorde henne så glad.

ANITA KARLBERG

Förra rikslottachefen har avlidit

MINNESORD

Louise Ulfhielm

Förra rikslottachefen Louise Ulfhielm, Stockholm, har avlidit. Hon blev 92 år. Hennes närmaste är svägerskan Elisabeth Wressle, Per, Jan och Ewa Wressle med familjer samt Alf och Stig Ulfhielm med familjer.

Louise var rikslottachef 1966-1974 i Riksförbundet Sveriges lottakärer. Hon utnämndes till ledamot av Vasaorden 1970.

Louise växte upp i Linköping. När andra världskriget bröt ut anmälde hon sig för uppgifter i armélottakären - upptakten till ett livslångt engagemang i lottarörelsen.

Louise gifte sig med dåvarande kaptenen Börje Ulfhielm, flyttade till Stockholm 1950 och åtog sig uppdrag för armélottakären där. 1953 flyttade familjen till Boden och hon blev instruktör i Norrbottens lottaförbund.

Vid återkomsten till Stockholm fortsatte uppdragen för lottaorganisationen. Genom hennes försorg inköptes Älvkarleö herrgård i Uppland för att användas som kursgård. Den är alltjämt en viktig centralpunkt för Svenska lottakären och används såväl för organisationen som för externa gäster. Sedan Louise avgått som rikslottachef hade hon en rad olika uppdrag för organisatio-

nen. Hon hade också uppdrag i flera samverkande organisationer, bland annat i Hemvärnets centrala förtroendenämnd och i Svenska flaggan (Sveriges nationaldagskommitté). I många år var hon ordförande för Föreningen östgötaflickorna i Stockholm. Till 60-årsjubileet sammanställde hon tillsammans med lottan Birgitta Andersson lottaorganisationens historia i skriften ”Seklernas arv”. Hon skrev sin självbiografi 1996 - ”Minnen från mina lottaår”.

Louise stod lottaorganisationen nära, värnade organisationens framtid och stod alltid vid sidan av sina efterträdare för att kunna stötta och ge råd. Hon del-

tog aktivt i de möten som anordnades för att utbyta erfarenheter mellan organisationens nuvarande och tidigare ledare. Vi som har haft förmånen att få lära känna Louise både som rikslottachef och som vän känner stor tacksamhet över hennes engagemang och förmåga till diplomatiska och raka budskap.

ALICE TROLLE-WACHTMEISTER
MARIANNE AF MALMBORG
NINI ENGSTRAND
ELISABETH FALKEMO
FD RIKSLOTTACHEFER
MARGARETHA AF UGGLAS
FD ORDF I RIKSFÖRBUNDET
SVERIGES LOTTAKÄRER
ANNETTE RIHAGEN
RIKSLOTTACHEF

”En uppskattad judoka”



MINNESORD

Sten Sunnergren Linköping

Sten har nu lämnat oss efter en tids sjukdom. Sten var en av Linköping judoklubbns största profiler och fanns alltid med då klubben arrangerade tävlingar eller läger. Han var under många år en mycket uppskattad

tränare och träningskamrat. Sten hade alltid ett gott ord till alla och envar och hans entusiasm för judo och Linköpings judoklubb gjorde att han var en god ambassadör för judon. Vi är många som kommer sakna Sten och hans underfundiga humor. Han var en förebild för både barn och vuxna.

En judoka är en person som utöver judo, visar respekt för sina motståndare, anpassar sin styrka och fär-

dighet efter träningskamratens nivå samt strävar efter att bli ständigt bli bättre i judo. Sten var sannerligen en uppskattad judoka. Våra tankar går nu till Stens familj och vi vill uttrycka vårt tack för att vi fick förmånen att lära känna Sten under otaliga träningspass, tävlingar och läger!

MATS BERGLUND
ORDFÖRANDE
LINKÖPINGS JUDOKLUBB

KLASSTRÄFF

Klass 7 i Örtomt skola läsåret 1956/57 har haft träff i församlingshemmet. Tretton av sexton före detta elever deltog. Det var många glada återseenden och minnen att berätta. En del av deltagarna hade inte setts på 53 år.



Bakre raden: Göran Vesterberg, Inga-Britt (Johansson) Gustavsson, Inger (Karlsson) Lundin, Per-Olof Gustavsson, Bertil Karlsson, K G Miedl-Ohlsson, Katarina (Axén) Germundsson och Sven-Erik Adolfsson. **Framre raden:** Joachim Bärtschi, Katarina Landin, Elvy (Svensson) Andersson, Klas-Göran Storm och Åke Andersson.

Kjell Beims

70 Den 30 juni fyller Kjell Beims 70 år. Det firar han med öppet hus under eftermiddagen.

Kjell växte upp i Rönninge utanför Stockholm. 1974 kom han till Rinna efter att ha köpt en släktgård i Särstad. Och där bor han och familjen kvar ännu. Kjell är gift, har två barn och två barnbarn.

Kjell är diplomerad företagssekon. Innan flytten arbetade han på Tengboms Arkitektkontor i Stockholm. Han veckopendlade i sex månader och fick sedan anställning som handläggare på



Driftsbyrån i Vadstena, numera LRF Konsult. Han är kvar där och arbetar numera som redovisningskonsult.

Fritiden ägnar han åt fotografering.

Annika Johansson

50 Sedan 2008 är Annika Johansson präst i Kisa. Hon har tidigare varit kyrkoherde i Nykils pastorat och kontraktsprost i domprostetriets kontrakt.

Annika växte upp i Järna och flyttade till Linköping 1977. 1984 gifte hon sig med Claes. Paret har dottrarna Hanna och Lovisa.

Annika har just deltagit i en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela tillsammans med ungdomar från Kisa. På tisdagskvällen i juli kommer hon att guida i Öna kulturresevat. När hon är ledig



läser hon böcker, skriver, är pilgrim, arkivforskare i lokal- och kyrkohistoria, är ordförande i Ulrika museums vänförening och ägnar sig åt natur och trädgård.

Annika fyller 50 år den 30 juni och firar det i hemmet tillsammans med föräldrar och gäster.

MYNDIG

familj@corren.se

Känner du en intressant person som ska fylla 18 år? Tipsa Corren via mejl till familj@corren.se eller brev till redaktionen.

TIPSA OSS

familj@corren.se

Känner du en intressant person som du tycker att Corren borde uppmärksamma? Mejla till familj@corren.se eller skriv till Mänskligt, Corren, 581 89 Linköping.

DAGENS ORD

Den som hör väl, talar väl.

EGYPTISKT ORDSPRÅK

Skriv om ditt liv!

Din historia är värd att berättas.

Glädjen över det som hänt och händer i livet. Och den ofrånkomliga sorgen. Dina uppbrott och hur du hittade hem.

Vad har du varit med om? Vi har varandras livsberättelser till tröst och till nytta. Så berätta din historia och dela med dig av den till andra.

din historia berättad med hjälp av oss under vinjetten Mänskligt.

Skicka till:

eia.persson@corren.se eller Östgöta Correspondenten
Att: Eia Persson
581 89 Linköping
Glöm inte ditt telefonnummer.

Välkommen!



EIA
PERSSON
eia.persson@corren.se
Reporter · 013-28 03 57

Så här gör du: Skriv en kortare berättelse eller en sammanfattning, du får kalla det vad du vill. Om precis vad som helst som har haft eller har stor betydelse för dig. Vi lovar att höra av oss, kanske blir just